

CADEAU
VOOR JEZELF OF EEN ANDER



Voor minder
dan €20

Slim aan het stuur

Waar zouden we zijn zonder deze siliconen telefoonhouder voor op de fiets of wandelwagen? Verdwaald in een onbekende omgeving natuurlijk! Handig om de route vlak voor je neus uitgestippeld te zien. Of toch die appjes te lezen. En vraag niet waarom, maar aan deze HandleBand Universal Smartphone Bar Mount zit ook een flessenopener. Voor de echte out-doorfans. Gezien voor €19,95



▲ Mathiska Lont: „Door de ondiepten is de Beulakerwilde gevaarlijker dan je zou denken.” FOTO'S JOHAN NEBBELING

Er is veel onderzoek naar Beulake gedaan en onder water zijn oude structuren nog zichtbaar. Zoals straten en legakkers waar de turf te drogen werd gelegd. Duikers hebben aardewerk, scherven, gebruiksvoorwerpen, schoeisel, gereedschap en glaswerk boven water gehaald. Hun vondsten zijn te zien in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en het cultuurhistorisch centrum in Vollehove. Veel stelt het niet voor, zegt Lont. „Het aardewerk bijvoorbeeld is echt armeluispul.”

Een verdronken dorp spreekt uiteraard tot de verbeelding. Er gaan verhalen dat het spookt op de Beulakerwilde. Dat je, in stormachtige nachten, de kerkklok van Beulake onder water hoort luiden.

„Best mogelijk”, zegt Lont. „Maar ik heb het nooit gehoord. Als het hard waait, ga ik het water niet op. Door de vele ondiepten is de Beulakerwilde gevaarlijker dan je misschien zou denken. De golfslag kan hier heel gemeen zijn.”

Schrikken

Dat merken soms toeristen uit Giethoorn die een verkeerde afslag nemen. „Komen ze opeens met hun elektrische bootje op dat grote, woelige water. Die mensen hebben geen idee van varen en schrikken zich rot. Gelukkig is het tot dusver altijd goed gegaan.”

We naderen de plek waar Beulake lag. Het dorp stond op een verhoging; kleine duinen, ontstaan tijdens de laatste ijstijd 150.000 jaar geleden, weet Lont. Een klein deel daarvan steekt nog boven water uit, begroeid met riet en een paar bomen. „Daar, bij die hoge bomen, was de begraafplaats”, wijst de schipper. „Maar de graven zijn lang geleden weggehaald.”

Klok

Vreemd om te bedenken dat hier, een paar meter beneden ons, mensen woonden en werkten. Zouden ze ooit hebben kunnen denken dat eeuwen later boven hun dorp bootjes zouden varen?

Behoedzaam manoeuvreert Lont haar boot naar een buizenconstructie die even verderop boven het water uitsteekt. Het is een kunstwerk in de vorm van een kerktoeren, in 2014 geplaatst op de plek van de originele kerk. Het moet de herinnering aan Beulake tastbaar maken.

Als Lont even later met enige moeite de klok laat luiden, galmt het heldere geluid over het weidse water van de Beulakerwilde. Een teken dat Beulake wel is verdwenen, maar niet vergeten.

▶ De verhalen zijn te beluisteren via de podcast **Sterk Verhaal** op de site van deze krant, Spotify en Apple Podcasts.

In en om De Wieden

■ De Beulakerwilde is onderdeel van natuurgebied en toeristische hotspot de Overijsselse Weerribben en De Wieden. Vanuit bezoekerscentrum De Wieden, aan het Beulakerpad 1 in Sint Jansklooster, kun je wandel-, fiets- en kanotochten maken. Ook vertrekken hier vaarexcursies naar Beulake.

■ Vlak bij De Wieden ligt het ultieme Nederlandse toeristenparadijs Giethoorn. Razend populair bij – en razend druk door – Chinese toeris-

ten (veel horeca-zaken hebben Chinese menukaarten). Omdat zij het laten afweten vanwege corona, is het er nu iets minder druk. Huur een fluisterbootje en vaar door de pittoreske grachtjes. Vooraf reserveren is raadzaam.

■ Verder in de nabije omgeving: talloze campings, jachthavens, horecazaken en bed and breakfasts. En dorpjes en gehuchten met opvallende namen, zoals Poepershoek, Moespot, Moddergat en Muggenbeet.

Haal de zomer in huis BUITEN ETEN

Picknicken met duurzame én mooie spullen

Wil je thuis een zomers sfeertje creëren en heb je daar een beetje inspiratie voor nodig, dan is interieurstylist Marlous Snijder je vrouw.

De picknick bestaat al sinds de 17de eeuw. Het woord stamt af van het Franse *pique* (iets uitkiezen) en *nique* (kleinigheid). In het Engels kreeg het woord de extra betekenis *to pick a place*. Picknicken deed je, aldus de Britten, op een rustige, afgelegen plek ver weg van dagelijkse beslommingen. Dat is volgens de boeken de belangrijkste eigenschap van een picknick: die moet plaatsvinden buiten de perceelgrens van je woning. In tijden van corona doen we daar even niet moeilijk over.

Als je deze zomer liever thuisblijft en budget overhoudt dat anders aan een vakantie op zou gaan, dan zou je dit kunnen investeren in een paar mooie én praktische keukenaccessoires waar je jarenlang plezier van hebt. Zowel binnen als tijdens een (esthetisch verantwoorde) picknick buiten.



‘Gebruik Bee’s Wraps in plaats van aluminium- folie’

Mooie accessoires die het hele jaar inzetbaar zijn bij feesten en partijen, komen veelal uit Scandinavië. (Wat gezien de kortdurende noordelijke zomers opmerkelijk te noemen is.) Het Finse Muurla verkoopt keukenproducten van email in een moderne jas: onverwoestbaar en daarom perfect om naar buiten te slepen. Het is een beter alternatief dan servies van melamine, dat erg milieubelastend is om te produceren. Raawii, ook

Fins, verkoopt onder meer waterkannen in alle kleuren van de regenboog die ongebruikt óók heel mooi zijn. Picknicks zijn notoire afvalgenerators, dus help de natuur door niet alleen je picknickafval netjes in de afvalbak te gooien, maar ook door milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen te gebruiken zoals Bee’s Wraps (het alternatief voor aluminiumfolie) en herbruikbare zakjes. Kijk voor meer van dit soort alternatieven eens op ecomondo.nl. Het merk HAY verkoopt glazen rietjes in allerlei kleuren. Tot slot: investeer in een koeltas en koelelementen. Onontbeerlijk voor een picknick en, als het weer kan, autoritten naar het zuiden.



▲ Bee's Wraps zijn was- en herbruikbaar.