



**5. Vogeltje**  
€8,95, Pip Studio



**6. Boomstam**  
€15, Hay



### 3 Liever te veel dan te weinig

**Rol het tapijt helemaal uit, duw het goed in de hoeken en snijd het langs de randen af met een scherp stanleymes. Snijd liever te weinig af dan te veel. En snijd je toch te veel af, dan heeft vloerbedekking het grote voordeel dat je naden behoorlijk onzichtbaar kunt maken. Zeker als het een hoge pool heeft.**



### 4 Eerst een kruisje maken

**Bij verwarmingsbuizen snijd je het tapijt vanaf de muur naar de buis helemaal in. Dan maak je een kruisje waardoor de flapjes eromheen vallen. Pas daarna snijd je rondom de buis de overtollige vloerbedekking of het zeil weg. Het is mooi als het naadloos aansluit aan de kant.**



### 5 Taped, spannen, of lijmen?

**Je kunt het spannen, lijmen of met dubbelzijdig tape vastplakken. Ik doe dat laatste, gezien mijn ervaring met de oude vloerbedekking van mijn oma. Taped is wel minder duurzaam. Zeker als je met meubels over de vloer gaat schuiven kan het gaan bobbelen. Laat spannen of lijmen aan een pro over.**

## Van asbak tot zitzak

### MAISON MARLOUS



FOTO SHODY/CAREMAN

## Wel/geen Pennymeisje

**Je kent ze wel, Penny-meisjes. Ze zijn gek van hun verzorgpony en dol op vlechtjes maken in de manen. Marlous werd er één, maar wel pas op latere leeftijd.**

**B**ij mij in de klas zat een meisje dat haar kapsel aanpaste op dat van haar verzorgpony. Had de pony watergolf in haar manen, dan had zij dat ook. Had de pony vlechtjes? U kunt raden hoe haar haar die dag zat. Ze leefde voor dat dier. Ze was wat je noemt een Pennymeisje. (De *Penny* is een magazine voor 'iedere jonge paardengek').

Ik was geen Pennymeisje. Integendeel. Toen ik heel klein was, had een nieuwsgierig paard in een onbewaakt ogenblik zijn grote hoofd in de wandelwagen gestoken, wat een vrij diepe indruk op me had achtergelaten. Bijna letterlijk.

Dus waarom ik mezelf op een dag toch door mijn lief liet overhalen om paardrijles te nemen, is me nog een raadsel. Omdat ik niet bepaald een goede amazone

was, reed ik meestal op Buffalo. Buffalo was een tinker, een fors gebouwde paard (hij was niet dik hoor, hij had gewoon zware botten) met grote sokken, een roze neus, lange manen en zwarte en witte vlekken. (Een soort *Hidalgo*, mocht u de film gezien hebben).

Buffalo was een lieverd en ook een dondersteen. Hij voelde, zodra ik op zijn rug zat, of ik een redelijke of een slechte dag had (daartussen



**Buffalo voelde, zodra ik op zijn rug zat, of ik een redelijke of slechte dag had**

fluctueerden mijn vaardigheden) en soms stond ik minutenlang te proberen hem aan het lopen te krijgen, terwijl de rest van mijn klasje al lang aan het warmlopen was. Als hij dan ging lopen, was dat omdat hij daar zin in had, niet omdat

ik hem zo goed aanspoorde. Een soort *walk of shame*, inderdaad. Voor mij. Ik ging er nog meer door van hem houden. Ik herkende iets van mezelf in Buffalo, denk ik.

### Kriebelen

Na het poetsen of afzadelen stond ik vaak nog zijn lieve roze neusje te aaien of hem achter zijn oren te kriebelen. Hij vond het allemaal prima. Buffalo was dan niet mijn eigen paard en mijn liefde voor hem was zeker niet exclusief, maar op die momenten voelde hij toch als mijn hoogsteigen verzorgpaard. Dus zo werd ik, toen het al lang niet cool meer was om dat te ambiëren, toch nog een soort Pennymeisje.

Het is een lange aanloop, maar mijn herinnering aan Buffalo deed me dit handgemaakte houten paardje van de kringloop meenemen. Hij herinnert mij aan die tijd waarin ik nooit een goede amazone werd, maar toch nog vriendschap voor het leven sloot met paarden. Al dan niet van met eentje van de kringloopwinkel.

### WAT DOEN WE ERMEE?

■ Dierenkoppen aan de muur zijn een leuk en opvallend alternatief voor een schilderij of poster. Een houten dierenkopje is ook nog eens een diervriendelijk alternatief voor een opgezet exemplaar (of ga voor een opgezet dier van de kringloopwinkel, dan is het arme dier niet voor niks dood gegaan).

■ Wees niet bang dat mensen uw woonkamer verwarren met een kinder-



kamer; dierenkoppen aan de muur mogen in iedere ruimte en zijn echt niet alleen voorbehouden aan een interieur met/voor kinderen.

■ Er zijn tal van alternatieve dierenkoppen voor aan de muur verkrijgbaar, in de kringloopwinkel en op internet. Kies bijvoorbeeld voor een plastic, metalen of houten gewei of dierenkop.

■ Op Pinterest vindt u creatieve manieren om dierenkoppen te verwerken in uw interieur. U vindt er zelfs zelfmaakideeën zodat u uw dierenkop kunt uitvoeren naar uw wensen.