

Column

ROMKE VAN DE KAA



Romke van de Kaa
over de hits van het
tuincentrum

Nog even over skimmiabendes

Opa, vertel je nog eens over de skimmia-bende? Vooruit dan maar: twintig jaar geleden, zo tegen het einde van de vorige eeuw, plunderde een dievenbende skimmia's in voortuinen. De dieven kwamen de struiken ongevraagd stekken. De bendeleden gingen in het holst van de nacht rond, gewapend met snoeischaars. Wat ze met die stekken deden? Die verkochten ze voor veel geld aan malafide kwekers die er struikjes van kweekten. Via een witwasoperatie kwamen de planten dan in de handel. Wie een skimmia kocht, werd zo onbewust een heler.

Daarna hebben we nog een keer een bende gehad: de hortensiabende. Hortensia's in voortuinen werden 's nachts kaalgeknipt. Dit keer zou

“
Er is bijna geen struik die mooiere knalrode bessen draagt

het niet om de stekken gaan, maar om de knoppen van de struik, waarvan je volgens oude hippies een geestverruimende thee zou kunnen brouwen. Maar ook die illegale activiteiten zijn vanzelf weer gestopt. Jammer, want het maakte tuinieren wel spannend. Nu verdwijnt er af en toe nog

wel eens een bronzen kikker uit een voortuin, maar dat is klein bier, vergeleken met de misdadgolven van weleer.

Is een skimmia zo begerenswaardig dat je de stekken ervan moet jatten? De vraag ernaar is groot, aan een skimmia heb je weinig werk en het formaat maakt de struik geschikt voor kleine tuinen. Ik heb wel eens de indruk dat een skimmia vaker door hoveniers wordt aangeplant dan door plantenliefhebbers zelf. Misschien heeft dat te maken met het feit dat je er altijd meer dan één van plant. Skimmia's zie je altijd in een kudde.

Die kudde wordt geleid door het mannelijke exemplaar dat in zijn eentje gemakkelijk een harem van vijf vrouwen kan bevruchten. En om de vruchten gaat het, want er is bijna geen struik die mooiere knalrode bessen draagt dan de vrouwelijke skimmia. En het allermooist is: merels en lijsters blijven die bessen niet. Ze blijven de hele winter aan de struik zitten totdat die vroeg in het voorjaar weer begint te bloeien.

Skimmia's vormen gezellige, ronde, groenblijvende heesters, die het goed blijven doen op zure grond, zelfs in de schaduw van andere struiken. Als ze geel, of anderszins ongezonder blad krijgen, zijn er twee mogelijkheden: ze hebben gebrek aan voeding, of ze hebben last van een overdosis kalk.

Er is een flink aantal variëteiten in de handel. De mooiste mannelijke struik heet 'rubella' – een naam die je niet direct bij een man zou verwachten. De bloempluimen zijn relatief groot en de geopende bloemen ruiken zoet. In de winter kleuren de knoppen opvallend rood. 'Scarlet queen' is misschien de bekendste vrouwelijke skimmia, maar wordt al gauw tweemaal zo hoog als 'de man'. Wie liever iets lagere wil, zou op zoek kunnen gaan naar 'red princess', een struik die laag blijft en die eerder in de breedte groeit dan in de hoogte.

► Reageren? r.vandekaa@persgroep.nl

BOEKEN OVER HUIS, TUIN EN KEUKEN



Maak er wat van!
Katja Enseling & Ruth Niehoff zijn creatief met luciferdozen en wc-rollen (15 euro).



Nordic living
De invloed van Scandinavische cultuur: mode, design en kunst (24,99 euro).



De poetsplanner
Hoe krijg je okselvlekken uit een T-shirt? (19,99 euro).

Binnen&Buiten

Het jaar van de kamerden

Een nieuw jaar, een nieuw interieur. **Marlous Snijder** weet wat echt niet meer kan en wat je juist wél je huis moet binnenslepen. Dag primaire kleuren, hoi millennial pink!

Vlak na de feestdagen maakt zich een vreemd fenomeen van mij meester. Zodra het obligate rondje om de kerk is gewandeld, de spelletjes gespeeld, de copieuze maaltijden gegeten, Harry Potter 1 tot en met 7 gekeken, de Christmas crackers kapotgetrokken (in mijn familie wordt er traditiegetrouw als keukensmeiden gegild bij het kapottrekken van die dingen, waarna we de rest van de avond met die malle papieren kroontjes op onze hoofden aan het diner zitten)...
...dan ben ik, als door de bliksem getroffen, de versieringen in huis



Na de feestdagen staat mijn huis altijd te vol

— Marlous Snijder

Beu. Met een hoofdletter B. Sterker nog, ik ben feitelijk ineens mijn hele interieur Beu.

Het huis staat, in mijn ogen, na de feestdagen altijd te vol. Het besef dat december voorbij is en we ons door de twee meest deprimeerende maanden van het jaar moeten gaan worstelen, uit zich bij mij in woede. Opruimwoede.

Bezetene

Ik gebruik mijn kerstvakantie dan ook meestal om rotzooi (want zo noem ik het op dat moment) in dozen te stoppen. En omdat ik dan toch bezig ben, gaat feitelijk het hele interieur op de schop. Als een bezetene ga ik tekeer. Niks is heilig, behalve dan de levende have die er wél angstvallig voor zorgt dat ze niet in mijn razende weg loopt.

Want ja, je hebt niet al die moeite gedaan om de zak van Sinterklaas te ontwijken om alsnog in een vuilniszak te eindigen. Nee, dat zal onze driejarige niet overkomen. Mijn Lief trouwens ook niet.

Als de storm gaat liggen, is het huis weer opgeruimd. Leeg zelfs. En nu vraagt u zich natuurlijk af: wat is er allemaal in zo'n vuilniszak verdwenen en wat mocht blijven? Welke interieurtrend is het afgelopen jaar een cliché geworden en welke kan nog even mee?

Kortom: wat mag weg en wat mag in 2018 nog met liefde in huis blijven? Ik zet het voor u op een rij.



▲ Interieurfashionista Marlous ruimt op. FOTO SHODY CAREMAN

TIPS & NIEUWS

Zie de aardappels groeien

Als je zelf groente kweekt, is het leuk om te zien hoe je planten groeien. Het merk Elho bracht daarom een bijzonder product uit om aardappelen te kweken: de Green Basics Potato Pot (11,95 euro), die bestaat uit een losse binnen- en buitenpot.

Na het planten kun je het groeiproces volgen door de binnenpot op te tillen. Via de 'vensters' in de potwand kun je dan de wortels én de aardappelen zien. Zijn ze klaar om te oogsten, dan kun je de aardappelen gemakkelijk van de plant halen.

