

GO

Zachtblauw
€17,50, Typhoon



Stippen
€11,50,
loulechien.com



Blauw
€27, Le Creuset



3 Monteren
Monteer eerst de linkerhouder. Duw dan de rol erin en meet op hoeveel de rol met rechterhouder uitsteekt. Haal het overtollige stuk eraf. Zo kun je bijna niet de mist ingaan.



4 Uitrollen
Rol het gordijn volledig uit. Teken de juiste maat op de ijzeren koker af. Je kunt de stof een stukje loshalen als deze geplakt zit of de koker een flink stuk uitschuiven. Zaag met een ijzerzaagje eerst de ijzeren koker af.



5 Knijplijn
Teken met een potlood de knijplijn op de stof af op de zijde die aan de niet-zichtbare kant komt. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een lange waterpas. Knip het liefst aan de kant die het minst opvalt. Rol de stof nu terug, plaats die in de rechterhouder en klik 'm erin. Klaar!

Van asbak tot zitzak

MAISON MARLOUS



FOTO SHODY CAREMAN

O ja, de Papirette-Kado!

Marlous ziet zichzelf weer met vriendinnen lopen in het dorp waar ze als prepuber de tijd stuksloeg. En de Bristol en de Papirette-Kado onveilig maakte.

Wat kon je je als kind toch stierlijk vervelen. Terwijl je ouders druk waren geld te verdienen om het dak boven je hoofd te bekostigen en het gezinsleven op de rit te houden, liep jij daar tussendoor met je broers en zussen een beetje liederlijk te wesen. Om stomme dingen de slappe lach te hebben. Op de bank te hangen. En elk verzoek van je ouders te beantwoorden met een geïrriteerd: 'Jáhaaa.'

Koopgoot

Dus toen ik de leeftijd bereikte waarop mijn ouders erop vertrouwden dat ik niet op een bizarre manier door mijn eigen schuld aan mijn einde zou komen zodra ze me uit het oog verloren, mocht ik met vriendinnen naar 'het dorp'. Het dorp was een ordinaire koopgoot, de perfecte plek om als puber vertier te zoe-

ken. De eerste halte was de Bristol of de Schoenenreus. Daar haalden we de – in onze ogen – lelijkste kleedingstukken uit de rekken om die te passen. We lachten onze broek van onze kont zodra we in onze hysterische outfits het pashokje uitkwamen.



Ze verkochten alles waarvoor een prepuber zijn zakgeld wil stukslaan

En dat was nog maar het begin van ons onschuldige vermaak. Want daarna togen we naar Papirette-Kado.

Ja, ik bedoel dus die ter ziele gegane winkelketen die in de negentigerjaren hofleverancier spiegeltjes en kraaltjes was. Papirette-Kado was de voorloper van Expo.

Bij Papirette-Kado kochten we prulletjes, maar met een minder hoog met-Pritt-

stift-aan-elkaar-gelijmd-gelichte zoals je nu bij Action vindt.

Was je op zoek naar een melige-kaart-met-muziekje, geparfumeerd briefpapier waarvan je high werd (dichtbij drugs kwam je toen niet) of een mok met Beste Moeder Van De Wereld (die je niet kocht, want je ouders waren superstom), dan was je bij Papirette-Kado op het juiste adres. Ze verkochten alles waarvoor een prepuber zijn zakgeld wil stukslaan. En dat deden we dan ook grif. Om daarna weer naar huis te fietsen, wat een hele tour is als je de slappe lach hebt.

Briefpapier

Het verleden en heden kruisten elkaar weer eens toen ik dit setje briefpapier van wijlen Papirette-Kado bij de kringloop vond. Mijn twee toekomstige pubers (ja, dat is nog ver weg) lachen zich straks natuurlijk gek om mij, met mijn nostalgische briefpapier. En om de brave manier waarop ik vroeger mijn tijd verdreef.

Het is hun goed recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt.

WAT DOEN WE ERMEE?

■ Als u oud briefpapier heeft liggen of het bij de kringloop aantreft, dan kunt u het gerust weer in gebruik nemen/kopen. Er is een groep mensen die elkaar weer ouderwets brieven schrijft. Ze noemen dat *snailmail*, 'slakkenpost'. Oftewel: post die op je mat valt. De beweging is ontstaan als tegenreactie, omdat alle communicatie tegenwoordig via e-mail en social media verloopt en daardoor amper nog gezell-



lige brieven of kaarten op de deurmat vallen. Kijk vooral eens op snailmail.nl. Of stuur een kaart. Ingewikkelder hoeft het ook niet te zijn.

■ Mooi briefpapier of een mooie brief van een dierbare kunt u ook inlijsten. Brieven en kaarten verdwijnen veelal in een doos op zolder en dat is zonde. Briefpapier is ook prima inzetbaar als inpakpapier of als knutselmateriaal. Kinderen zijn nog altijd gek op papier in welke vorm dan ook. Waarom niet eens een middag knutselen met restjes papier in plaats van weer achter die iPad te kruipen?