



5. Driepoot
€395, Loof



6. Locker
€79,95,
Maisons
du Monde



Reinigbare verf
Je kunt ook kiezen voor een reinigbare muurverf, verkrijgbaar in schrobklasse 1 tot 3. Sommige verfmerken verkopen een spray waarmee je de muur kunt reinigen. Die is alleen bedoeld voor lichte vlekken. Als de muur echt vuil wordt, ga dan naar de volgende stap.



Twee-componentenlak
Dan is er nog de twee-componentenlak. Deze kun je laten mengen in de gewenste kleur. Voor een optimale vervanging van tegels dien je twee tot drie lagen aan te brengen. Daarna kun je de muur zelfs met een schuurspons boenen! Ook mooi: de lak is verkrijgbaar in een matte versie.



Tegelverf
Heb je tegels die je niet meer mooi vindt? In een volgende aflevering geef ik tips hoe je tegels kunt verven. Dat klinkt misschien armoedig, maar het resultaat kan verbluffend zijn. Kies de juiste producten en een goede werkwijze. Dat bespaart je een hoop tegels afbikken.

Van asbak tot zitzak

MAISON MARLOUS



FOTO SHODY CAREMAN

Zielloze schoften

Vroeger. Vroeger was stickers sparen pas leuk, vindt Marlous. En een dure aangelegenheid.

Ontstemd was ik, toen ik erachter kwam dat je als kind anno 2018 amper nog moeite hoeft te doen om je stickerboek van Freek Vonk vol te krijgen. Je hoeft feitelijk alleen maar ouders te hebben die boodschappen doen bij een bepaalde supermarkt. En aangezien boodschappen een eerste levensbehoefte zijn, is dat geen kunst.

Mocht een boek incompleet blijven, dan zijn ouders zo goed om via WhatsApp of Facebook het dringende verzoek te doen om dat-en-dat nummer zo snel mogelijk aan te leveren, zodat hun arme bloedjes hun boek alsnog compleet kunnen maken.

Nou, dat was in mijn tijd wel anders. En dat kwam allemaal weer terug toen ik deze vintage Troetelbeertjeskaarten in de kringloop vond.

Als kind had ik ook een stickerboek. Van de Troetel-

beertjes dus, die pastelkleurige beertjes-met-vrolijke-afbeelding-op-hun-buik (Zonnebeertje, Brombeertje, Slaapbeertje) die domicilie houden in Troetelland. In mijn tijd moest je nog gewoon pakjes met stickers kopen. Dat was een dure aangelegenheid.

“
Per Whatsapp maken ouders het boek van hun bloedjes alsnog compleet

Zeker als je, zoals ik, ook nog spaarde voor een My First Sony walkman. Kocht je dan eens een zakje stickers, of twee (doe eens gek!) dan hoopte je natuurlijk dat er zoveel mogelijk nieuwe stickers in zaten. Ik weet nog precies hoe het voelde, dat openen van het zakje. Om, als je al wat langer aan het sparen was, te ontdekken dat de helft van de inhoud al in je sticker-

boek zat. En hoe leeg of vol je boek uiteindelijk ook was zodra de stickers niet meer te koop waren, je ouders bemoeiden zich er überhaupt niet mee.

Tranen

Ik maakte ook de kardinale fout om in een zeer genereuze bui een zakje stickers aan een vriendinnetje te geven. Die daar vervolgens de in mijn ogen allermooiste Troetelbeertjes-sticker uitviste.

Die ze uiteraard niet afstond, ondanks mijn tranen. Kinderen zijn namelijk zielloze schoften. Het heeft weken, zo niet maanden geduurd voordat ik die sticker ook in mijn bezit had. Ik kan tot op de dag van vandaag niet alleen vertellen waar ik was toen ik die sticker eindelijk aantrof (thuis), ik kan ook nog precies vertellen hoe hij eruitzag (een Troetelbeer op een wolk).

Dus waarom ze mijn generatie de patatgeneratie noemen? Het is me een raadsel. Ik heb behoorlijk wat eelt op mijn ziel gekregen door het stickerboek-concept van weleer.

WAT DOEN WE ERMEE?

■ **Stickerboeken hebben natuurlijk geen esthetische waarde**, al kan het leuk zijn om in de kringloop te speuren naar vintage stickers. Vrij recent vond ik een verzameling merkstickers, van oude ANWB-plaatjes tot stickers van kledingmerken. Oude exemplaren vormen een geweldig tijdsbeeld, en let ook eens op de vormgeving. Die is vaak prachtig met onverwachte kleuren, bijzondere letter-



types en gekke vormen. Gebruik ze als inspiratiebron als je iets wilt stylen in huis.

■ **De kringloopwinkel is ook een goede plek om**

vintage kaarten te vinden. Waarom zou je oude kaarten (al dan niet al bescreven) niet gewoon inlijsten? Vintage kaarten zijn unieker dan een doorsnee poster. Bovendien heb je een vintage kaart al voor een paar cent.

■ **En je verwisselt de mini-expositie in een handomdraai.** Is er één kaart die je hart stal? Die kun je laten vergroten en afdrucken op posterformaat.