

GO



5. Arabisch,
€50,99, Green
Decore

**6. Have an
awesome day,**
€14,95, Riverdale



3 Boor gaten en kom niet bij plafond

Wees voorzichtig als je te dicht bij het plafond boort. Je kunt met de draaiende boorkop het plafond beschadigen. Test dat door de boor recht tegen de muur te houden en kijk dan tot hoe hoog je kunt werken zonder dat de boormachine het plafond raakt. Dat is dus de veilige afstand.



4 Let op of de rail goed aansluit

Houd de rail eerst tegen het plafond en kijk of het overall aansluit. Bij plafonds die uit betonplaten met naden bestaan lukt dat niet altijd. Als je de houders dan allemaal tegen het plafond laat aansluiten, krijg je soms met geen mogelijkheid de rail zonder te buigen in de houders.



5 Haakje? Neem er één met L-vorm

Kies je toch voor één gat? Ga dan voor een L-haak en niet voor een schroef. Van een L-haak kan je werk niet per ongeluk af glijden als je kind er bijvoorbeeld aan zit terwijl je met hem op de arm van de trap loopt. Voor spiegels geldt hetzelfde.

Van asbak tot zitzak

MAISON MARLOUS



FOTO SHODY CAREMAN

Een goed gesprek

Marlous struint graag in kringloopwinkels, op zoek naar juweeltjes. Al vangt ze er ook graag een goed gesprek op.

Ik kan een boek vullen met mijn verhalen over de kringloopwinkel en Marktplaats. Over die man die ons een commode verkocht en ons een uitrijkaart van de parkeergarage van zijn werk gaf, zodat we gratis in de stad konden parkeren. Ik was destijds hoogzwanger en zijn dochter had net een tweeling gekregen. Ik stel me zo voor dat roze wolken ver te zoeken zijn als je net een tweeling hebt gekregen, maar hun opa zat er zeker op. Of over die keer dat ik onze dochter bij de kassa van een kringloopwinkel optilde en de dame achter de kassa zei: 'Wat haal jij daar nu voor een leukerd tevoorschijn?'

Cholesterol

Ook over de gesprekken die ik vrijwillig en onvrijwillig opvang in de kringloopwinkel. Zo heb ik geleerd dat er mensen zijn die vermoeden dat cholesterol een verzinzel

van de overheid is. En dat stoppen met drinken vlak voor carnaval het slechtste voornemen ooit is. Ik hoef dus niet eens met zoi van de kringloop thuis te komen, een goede anekdote is ook goed. Zo bezocht ik een kringloopwinkel waar ik dit wonderlijke glazen vogeltje vond. Bij het af-



Ik gaf de verkoper een knipoog en vroeg: accepteer je Zweedse kronen?

rekenen dacht ik gepast te kunnen betalen, maar bleek 50 cent tekort te komen. Waarna zich het volgende gesprek ontvouwde. Verkoper: „Nee, het is 1 euro, geen 50 cent.”

Ik: „Och, ik let niet op. Ik heb nog wel Zweedse Kronen in mijn portefeuille, accepteer je die toevallig?” Ik geef een knipoog. Verkoper: „Ach, Zweden.

Mooi land is dat.”
Ik: „Ja, ik ben er gek op. Het is er zo prachtig. Ik ga er graag heen.”
De verkoper zegt wat onverstaanbaars.
Ik (voorzien van een schaapachtige lach): „Uhhh...?”
De verkoper: „Maar je spreekt dus geen Zweeds.”
Deze verkoper sprak het zelf vloeiend en ging er automatisch vanuit dat iedere gemiddelde toerist met een liefde voor het Scandinavische land dat ook doet. Zijn teleurgestelde blik sprak boekdelen.
Bij nader inzien, zou het soms een onlogische versierpoging zijn geweest? Zag hij ons al naar een goudomrande Zweedse horizon huppelen? Het zal wel niet, zijn droomvrouw spreekt natuurlijk Zweeds. Hoe dan ook, het was hilarisch. Vreemd, maar hilarisch. Meuk is geluk. In de vorm van een mooi schilderij, een glazen puddingvorm met anker of een vreemde vogel. Al dan niet gekocht bij een kringloopwinkelverkoper die vloeiend Zweeds spreekt.

WAT DOEN WE ERMEE?

Verander de functie van je nieuwste aanwinst en hij wordt nóg leuker. En hou je oog open voor glaswerk. Dat is hartstikke hip.

■ Officieel werden pinda's en andere versnaperingen in dit glazen vogeltje gepresenteerd, maar het dient ook prima als vaas voor één bloem. Een oude bakplaat krijgt een nieuw leven als dienblad, een speelgoedpaard als decoratief object, oude tegels



als onderzetters op tafel. Functioneel hoeft niet saai te zijn.

■ Als er iets perfect mixt met het interieur van nu,

dan is het glas. Glas is bescheiden en kan daarom qua kitschgehalte best wat hebben, mits we het niet over (hysterisch) gekleurd glas of oma's geslepen glazen diertjes hebben.

■ Glas in bijzondere vormen verzamelen kan een leuke hobby bieden. Stel jezelf als doel per voorwerp niet meer dan een paar euro te betalen, om de zoektocht nog spannender te maken.